

ARTIEST Dirk Meeldijk

SCHRIJVERS

ZANG

TEKST

①

Je koffer staat al in de gang  
 wil je werkelijk gaan  
 Je kijkt niet om, wat denk je nou  
 wat doe ik hem aan  
 Blijf nu niet twijfelend bij me staan  
 wat moet je nog met mij

**REFREIN:** *Schat denk nooit meer aan mij*

*je weet ik hou van het leven  
 Je hebt nou pech ga dus liever weg  
 het is voorbij nu ons gevecht  
 Ooh laat me nu met rust  
 je weet ik hou van het leven  
 Ga met m'n vrienden feesten in de stad  
 'k heb het nog nooit zo goed gehad*

**KORT TUSSENSPEL**

②

Ik deed m'n best elke dag opnieuw  
 maar jij wilde meer  
 Je werd verliefd op m'n beste vriend  
 dat doet verdomde zeer  
 Maar hij heeft geld dus ben maar stil  
 weet je wat ik wil

**REFREIN:**

③

Ik vind het best om weer alleen te zijn  
 en geen gezeur meer aan m'n kop  
 Ik vier nu feest (ik vier nu feest)  
 Donder maar op (donder maar op)  
 Denk niet aan mij

**AFWIJKEND SLOTREFREIN:**

*Ik \_\_zeg\_\_ dus\_\_ Schat denk nooit meer aan mij  
 je weet ik hou van het leven  
 Je hebt nou pech ga dus liever weg  
 het is voorbij nu ons gevecht  
 'k heb het nog nooit zo goed gehad  
 Je weet ik hou van het leven*