

# 58 M'N WIEGGIEE WAS EEN STIJFSELKISSIE



|      |     |       |      |             |                     |
|------|-----|-------|------|-------------|---------------------|
| TOON |     | TEMPO |      | PRESENTATIE | Verhalend/ooievaar! |
| MAAT | 3/4 | GENRE | wals | ARTIEST     | Zwarte Riek         |

ZANG

TEKST

①

De ooievaar kwam aan gevlogen,  
Me moeder keek angstig omhoog.  
Ze was bezig koppies te drogen,  
Toen ie bij ons binnenvloog.

REFREIN

*Me wiegie was een stijfsekkissie,  
Me deken was een baaienrok  
Me wiegie was versierd met strikkies,  
Me warreme kruik zat in een ouwe sok.*

②

Me moeder, ze leefde heel sober,  
Ik kwam in een moeilijke tijd.  
't Was op de achtste oktober,  
De ooievaar, die moest me kwijt.

REFREIN

③

Veel mensen die willen niet weten,  
Waar of hun wieg heeft gestaan.  
Maar ik ben't echt niet vergeten,  
De mijne stond in de Jordaan.

2x

REFREIN