

48 TWEE OGEN ZO BLAUW



TOON	C	TEMPO		PRESENTATIE	
MAAT	3/4	GENRE	WALS	ARTIEST	Willy Derby

ZANG

TEKST

①

Als de lente de bomen en struiken
Weer met geuren en kleuren bestrooit
Dan begint ook het hart te ontluiken
Want de liefde verandert toch nooit
Elke jongen kiest zich dan een meisje
En hij fluistert haar zachtjes in 't oor
Het sinds eeuwen geliefkoosde wijsje
En dat vindt in haar hartje gehoor

REFREIN

Twee ogen zo blauw

ZACHT

Zo innig en trouw

Al mijn geluk zijn die kijkers van jou

Twee ogen zo blauw

②

Heeft hij haar tot zijn vrouwtje gekozen
Blij het oog op de toekomst gericht
Gaaf hun pad ook niet altijd op rozen
Iets toch maakt dat hun levensstrijd licht
Want bij vreugde en leed hen beschoren
Verschijnt dra, wat voor immer hen bindt
Als de eersteling hen wordt geboren
Moeder zingt, bij de wieg van haar kind

ZACHT

REFREIN

③

Als de grijsaard, vermoeid en versleten
Niets in 't leven van waarde meer acht
Als door allen verlaten, vergeten
Hij alleen op het einde maar wacht
Is hem toch de herinn'ring gebleven
Die hem koestert in 't eenzaamste uur
't Is zijn laatste sprank warmte in 't leven
En hij neuriet, bij het knappende vuur

INSTR.

REFREIN zangers: neurien +

KOOR

Laatste 2 regels REFREIN (LUID!)